

RÅGÖ NYHETER 20180315

Hej allesammans! Här kommer lite blandade nyheter till årsmötet från Rågöarna.

Idag boende på ön

Sedan Ilmar slutade så har det varit stora förändringar i personalstyrkan på ön. Våren 2017 flyttade Elar och Mann från Lilla Rågö till ön Aksi utanför Prangli. Kalev och Jaanika är kvar och vi har fått ny personal till ön; nämligen Janar med tre barn och Kerstin med två barn. Jag själv är skriven på Simas i Storbyn på Lilla Rågö så det innebär att fyra gårdar i Storbyn är bebodda idag med totalt tio personer. Det har skett en nödvändig föryngring på ön och det gamla sovjet-estniska kulturinslaget har minskats en aning. Vi är mycket tacksamma för allt gott som Ilmar, Elar och Mann gjort för öarna.



Elstation 2 kW i Storbyn Lilla Rågö.

Skolan i Storbyn på Lilla Rågö

Våren och sommaren 2017 så arbetade vi för högtryck med att färdigställa skolan på Lilla Rågö, en skolsal inrättas i mitt gästrum, skolbänkar införskaffades (svenska för övrigt), internet och Skype installerades samt en idog jakt på skollärare inleddes. Vid skolstarten hade vi inte hittat någon lämplig kandidat varpå barnen skrevs in i Paldiski men med hemundervisning på ön i vår nya skola som grund. Vi bedrev hemundervisning under hösten men sedan önskade föräldrarna att barnen skulle gå i Paldiski varpå så skedde. Paldiski visade sig emellertid opraktiskt så nu går barnen i Harju-Risti skola. Vi kommer att fortsätta söka lärare då alla vill ha barnen hos sig på ön inte bara på helgerna.



Jordbruk och turism

Kärnverksamheten och motorn i allt mänskligt liv på Rågöarna utgörs av boskapsdriften, utan kor inga människor. Vi har idag ca 300 djur på bägge öarna, kor och kalvar på Lilla Rågö och tjurar på Stora Rågö. Tack vare de jordbruksstöd som EU betalar ut så kan vi hålla verksamheten igång, enbart köttförsäljning skulle aldrig räcka för att täcka de kostnader som uppstår i och med att vi bedriver jordbruk just på öar. Turism bedrivs under några intensiva sommarmånader och är framförallt propaganda för öarna och den estlandsvenska kulturen, turisterna uppskattar verkligen Rågöarna och fascinerats av vår historia.



Logistik - en fortsatt utmaning

Logistiken ut till öarna en fortsatt utmaning av rang. Idag kör vi allt mindre gods såsom mat, bränsle (bränslet går via 20 liters jeepdunkar ala´ Wehrmacht) byggmaterial, personal, reservdelar etc. m.m. i våra småbåtar. Större gods kan endast transporteras med det Estniska sjöfartsverkets transportfartyg (svindyrt) eller över isen (riskabelt). Tyvärr lyckades vi även i år med att sänka en av våra lätta lastbilar genom isen mittemellan Korkis och Stora Rågö när vi transporterade hö till Lilla Rågö. Att sänka traktorer, bilar, fyrhjulingar och snöskotrar genom isen har dessvärre blivit något av en paradgren för Pakri Tarvas, liksom förmågan att plocka upp dem från havets botten. Vi håller därför på att projekterar en helt ny skräddarsydd transportponton med tillhörande arbetsbåt för att en gång för alla lösa logistiken. Projektet är dock så omfattande att det kommer att krävas EU stöd för att vi skall kunna genomföra det.



Annorlunda bilbärgning pågår, allt slutade väl.

Fredikas "night-club"

Jana Stahl har ordnat fram 1000 EUR för läggandet av ett trägolv i den husruin på Fredikas som har tak (Paldiskis mark). Trägolvet visade sig vara en nödvändighet i samband med danslägret på Lilla Rågö förra sommaren. Golvet måste in före årets dansläger, se kalendarier nedan.

Drejers kelde

Jana Stahl har ordnat fram 1000 EUR för återställning och byggandet av en timmerkonstruktion runt källan, Kalev grävde fram källan förra våren men i höstas så fyllde höststormarna källan med grus så till den milda grad att den ej syns mer, se bild nedan. Planen är att Pakri Tarvas återställer källan under 2018.



Källan ligger under gruset rakt ovanför de stora stenarna.

Stora Rågö kyrkogård

Som alla minns, inklusive undertecknad, så lovade jag att Pakri Tarvas skulle stänga runt kyrkogården på Stora Rågö men i samband med diskussioner med RMK (som förvaltar marken) så har RMK begärt in priser från tre olika firmor på att just stänga runt kyrkogården samt att hugga ner all syrenbuskar. Pakri Tarvas kommer självklart att ge ett anbud och förhoppningen är att arbetet utförs i år.

Markaffärer

Rågöarna omfattas av en synnerligen begränsande naturskyddslagstiftning som omöjliggör exploatering av öarna för vindkraft, sommarstugeområden, modernt jordbruk eller skogsbruk för den delen. I princip så är all mark utanför byarna värdelös enligt dagens sätt att värdera marken. De näringar som är möjliga är boskapsskötsel och turism. Pakri Tarvas har inte köpt någon mark under det gångna året. Vi ser helst att marken stannar hos Rågöborna men om någon Rågöbo vill sälja så är vi intresserade av att köpa mark för boskapsdriften.

Pakri Rannad

För turistverksamheten och för att kunna få viss hjälp av EU har vi bildat föreningen MTU Pakri Rannad och den har även en helt ny hemsida med information och bilder, besök gärna:

www.pakrirannad.eu.

Kalendarium

28-29 april	Talko Storbyn Stora Rågö
18-21 juli	Dansläger Lilla Rågö
22 juli	Gudstjänst Lilla Rågö kapell



Slutligen

Slutligen vill jag för personlig del och för Pakri Tarvas del rikta ett stort tack till Rågöföreningen och Rågöborna för det stöd och engagemang som vi boende ute på Lilla Rågö får av Er – utan Ert stöd skulle detta äventyr ej gå att driva. Jag hoppas självklart få se er ute på öarna i sommar! Stort tack!

Harju-Risti 15 mars 2018

Med vänlig hälsning,

Erik Söderberg

Pakri Tarvas